

ZATURDAG, den

21^{ste} APRIL.

De Nieuwe Surinaamsche Courant.

PARAMARIBO.

Gouvernements Secretarij.

PARAMARIBO, den 18 April 1838.

Bij resolutie van Zijne Excellentie den Gouverneur Generaal, dd. 14 dezer maand, N°. 461 | 421, is bepaald, dat het thans nog bestaand Collegium Medicum, op den 19^{den} der loopende maand zal onthouden — en vervangen worden door de bij de Wet van 24 Januarij | 19 Maart dezes jaars, (Gouvernements-blad N°. 2), ingestelde Commissie van geneeskundig onderzoek en toezicht; tot Leiden van dewelke zijn benoemd:

De Heer J. ZAAL, lid van den Kolonialen Raad, als Voorzitter.

En als Assessoren, de Heeren:

J. GROESBEEK, in hoedanigheid van Stads Geneesheer.

G. H. HONING, in hoedanigheid van Stads Heel- en Vroedmeester.

F. W. HOSTMAN, Med. Doctor, — en

C. D. BETTING, Apothekar.

En als plaatsvervangers gesamenlijk de Heeren:

C. F. BERCH GRAVENHOUT, Med. Doctor, — en

J. F. DE ROOIJ, Apothekar.

Tewijl tot Scriba bij dezelve Commissie is benoemd de Heer J. ABRAHANSZ, Apothekar, — en tot Neurwaarder de Heer W. J. VANIER, met bepaling echter dat de functien van dezen laatste, provisioneel zullen worden waargenomen door den Heer R. C. VAN DER VREUGD.

De Gouvernements Secretaris,
G. S. DE VEER.

Gouvernements Secretarij.

PARAMARIBO, den 18 April 1838.

Bij resolutie van Zijne Excellentie den Gouverneur Generaal van den 14^{den} dezer, N°. 466 | 423, is de Directeur van 's Lands Grond Bonificatus M. J. GELDERLEN, als Adjunct toegevoegd aan den Assistent ten burele van den Procureur Generaal meer bijzonder voor de Administratieve Policie, in welke hoedanigheid hij alzoo tot het doen van schouwingen en opname bevoegd is.

De Gouvernements Secretaris,
G. S. DE VEER.

Gouvernements Secretarij.

PARAMARIBO, den 19 April 1838.

Alzoo de navolgende personen zich bij requeste aan den Gouverneur Generaal hebben geadresseerd met verzoek om Brieven van Manumissie voor de na te melden Slaven, te weten:

CAREL STEIN, voor de Slaven *Christina* en *Wimpie*; hem in eigendom toebehoorende.

LOUISA van FANNIJ van RENSEIJ, voor de Slavin *Amaranta*; haar in eigendom toebehoorende.

J. L. VAN TOLL en J. L. DE BIJE, qd.

Erven J. H. ROOSWIJK, voor de Slavin *Christina*; gemelde Erven toebehoorende.

DOORTJE van ROESEL, voor de Slaven *Marius* en *Henrietta*; haar in eigendom toebehoorende.

JAN FRÉDERIK KAERSENHOUT, als Straatvoogt over en voor de Slaven *Pieter* en *Hermine*; — en

LIJNA LOBO weduwe ARON WELCOM, voor de Slaven *Rasman*, *Don*, *Joseph*, *Jan* en *Albert*; haar in eigendom toebehoorende.

Zoo is het, dat de Gouverneur Generaal goedgevonden heeft, alvorens hierop te disponeren, op te roepen alle degenen, welke vermeenen mogten enige redenen te hebben, zich hierop te verzetten, om binnen den tijd van drie weken, na de dagteekening dezer, van hun vermeend recht of pretentie ter Gouvernements Secretarij aantekening te doen, zullende na verloop van dien tijd, de verzochte Brieven van Manumissie verleend worden.

De Gouvernements Secretaris,
G. S. DE VEER.

Gouvernements Secretarij.

BUREAU VAN DE STAND.

PARAMARIBO, den 19 April 1838.

Heden zijn in 'ondertrouw opgenomen: GODARD HENDRIK VAN ZUTPHEN, en CHRISTINA MARIA FRANCINA VAN ZWOL; beide alhier geboren en woonachtig.

De Ambtenaar van den Burgerlijken Stand,

T. M. SCHOTBORGH.

Administrative Policie.

Aan de daarbij belanghebbende eigenaren en bewoners van huizen en gebouwen te steden Stads, worde kennis gegeven, dat, op den 25 April s. k. en volgende dagen, door den Directeur op 's Lands Grond Bonificatus, M. J. GELDERLEN, als ADJUNCT van den Assistent ten burele van den Procureur Generaal voor de Administratieve Policie, een ALBEMEENE SCHOUWING over de Huizen, Schouwplanten, Schoonheidszorg, en af worden gehouden.

PARAMARIBO, den 18 April 1838.

De Procureur Generaal voornoemd.

P. DE KANTER.

Militair Bureau.

Den 17 April 1838.

Door Zijne Excellentie den Gouverneur Generaal is, bij Gouvernements-order van bevel, n°. 114, aan den Heer Kapitein Kommandant van de Militaire Gades, JOSEPH SCHEER, de titulaire rang van MAJOR verleend; en zijn bij voornoemde order aan denzelfden opgedragen de functien van Officier belast met het Genie-departement.

De Kapitein Adjutant,
R. H. ESSER.

Engelingen.

HET AVONDBEZOEK.

De verkeerde Reiskoffer.

(Vervolg en slot van No. 30.)

„Beloof mij,” zeide hij, „stilschijnendheid, en ik zal uw alles ter hand stellen.”

Ik deed dit gaarne. Hij opende eene kist, en legde mij eenige duizenden aan effecten voor. „Met het dubbele der som hoop ik boete te doen,” zeide hij langzaam. „Ziehier een papier, waaruit blijkt, dat het bewuste kistje bijna f27,000 bevatte. De helft daarvan behoorde mij. Moge de arme weduwe het als een bewijs der opregtheid van mijn berouw aanmerken! Bij God! dat geld heeft mij geen zegen aangebragt. Ik vluchtte, maar kon mijn geweten niet misleiden. Het heeft mij op de ziel gebrand; maar nooit had ik den moed, het terug te geven. Ik woon hier sedert jaren, welkend naar het uiterlijke, maar onophoudelijk gemarteld door de vreeslijkste foleringen. Ik dank God, dat ik in de gelegenheid ben, dezen steen van mijn hart af te wentelen. Thans ben ik arm, want ik hebde van de rente der rampzinnige wed. Het mij toekomende wil ik niet. Ik zal mijn komendijk leven wel rekken, en al moet ik van honger sterven, deze straf is niet zwaar genoeg voor den ellendige, die zóo bedrogen kon.”

Afgemat zonk hij neder. Ik kon niet besluiten, meer, dan de hoofdsom, der weduwe toekomende, tot mij te nemen, schoon hij mij de renten, sedert de verloopene jaren, mede wilde opdringen.

„Nog iets,” zeide de B..., zich een weinig hersteld hebbende. „Ziehier een afschrift van mijn notariel opgemaakt testament. Bij hetzelfde is de weduwe P... of hare afstammelingen, benoemd tot mijne eenige erfgenamen, met een verzogeld papier, dat de bekentenis mijner misdadigheid bevat. Nega nu het haar toekomende, en zweer mij, dit laatste aan niemand te zullen ontdekken!”

Het gelukte mij eindelijk hem tot bedaren te brengen, en hem te wijzen naar eenen geestelijke, aan wien hij zooveel noodig van zijne omstandigheden mededeelen kon, ten einde in de Godsdienst troost te vinden.

Diingeroerd verliet ik hem. Mijn God! zeide ik tot mijzelf, wat is de mensch! Eene hogere hand kon ik hier niet missen. Het bezoeken van eenen vriend moest mij naar Rotterdam brengen. Ik moest juist te gelijk met den Advocaat L... op de stoomboot zijn. Ik moest den sleutel van mijn koffer vergeten. Onze reiskoffers moesten elkander zoo bijzonder gelijken. De brief van de B... moest juist in mijne handen vallen. Ik moest het schrift herkennen. En dat alles, om eene misdaad te ontdekken, die anders tot den dood van den schuldige onhersteld zou gebleven zijn; om eene ongelukkige weduwe en dochters uit kommerlijke omstandigheden te redden...

„En, misschien, om eenen ouden zondaar met troost de eeuwigheid te doen ingaan,” merkte de Leeraar aan.

Spaart mij, vrienden! het verhaal mijner

